

RECENTE REACTIES

['Ik wil anderen mooi maken'](#)

(1 reactie)

[Verrassingen bij Loveland](#)

(2 reacties)

[Ontmoet de hond van je leven](#)

(1 reactie)

[Argentinië nomineert Kinderproject van](#)

[Filmactrice Esmarel Gasman](#)

(1 reactie)

[Rover tegen tariefsverhoging](#)

(8 reacties)

ZOEKEN

Dineren in het wit



Redactie - 16 september 2009 [Reageer op dit artikel](#)

STAD - De courtyard van hotel The Grand was het decor voor de eerste Nederlandse editie van het internationaal befaamde concept 'Diner en Blanc'. Honderden geheel in het wit geklede mensen liepen met picknickmanden, tafels en stoelen door de stad. Diner en Blanc is zo'n twintig jaar geleden in Frankrijk ontstaan. Enkele pasgetrouwde stellen bleven elkaar tegenkomen op andere

huwelijken en besloten hun vriendschap vorm te geven in een jaarlijkse feestelijke ontmoeting, steeds op een andere bijzondere locatie in de open lucht in Parijs. De kleur van de trouwkleiding leefde voort in de naamgeving van het Diner en Blanc. Het hele festijn kent een feestelijk en ook een beetje spannende sfeer. Deelnemers aan het evenement worden persoonlijk uitgenodigd via een geheim 'netwerk'.

